

- 1 Vreedzaam, vol liefde afscheid nemend van allen die hem omringden, is van ons heengegaan
- 2 Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader en opa
- 3 Na een arbeidzaam en vreugdevol leven is van ons heengegaan mijn
- 4 Heel rustig is van ons heengegaan onze onvergetelijke en lieve
- 5 Verdrietig, maar dankbaar dat zij ondanks alles toch van het leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste moeder en schoonmoeder
- 6 Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve, onze onvergetelijke
- 7 Met groot verdriet geven wij kennis dat in de leeftijd van bijna ... jaar op ... is overleden
- 8 Op ...jarige leeftijd overleed, na een bewogen leven vol strijd, mijn zuster
- 9 Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder
- 10 Toch nog onverwacht moeten wij in liefde afscheid nemen van onze zorgzame
- 11 Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader
- 12 Op 14 oktober 2030 is na een lang en gelukkig leven rustig overleden onze lieve
- 13 In de avond van 14 oktober 2030 is in alle rust en stilte van ons heengegaan mijn levensgezel

- 14 Verslagen om het gemis, maar getroost door de wetenschap dat hij nu voor altijd geborgen is in de handen van zijn HEERE en Heiland, delen wij u mede dat is ontslapen mijn innig geliefde man, onze onvergetelijke vader
- 15 Met dank aan God voor alles wat Hij ons in haar heeft gegeven, maar intens verdrietig om het gemis, delen wij u mede dat heden door de HEERE van onze zijde is weggenomen onze geliefde en altijd zorgende ma
- 16 Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, heden van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader
- 17 Nadat zij de laatste jaren steeds meer in zichzelf ging leven en daardoor ook gelukkige momenten mocht herbeleven, is in vertrouwen op de HEERE op ... -jarige leeftijd ontslapen, onze lieve zuster, schoonzuster en tante
- 18 In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze
- 19 Na een welbested leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze
- 20 Opgenomen in Gods Heerlijkheid mijn man, onze vader en opa
- 21 Na enkele maanden liefdevol verzorgd te zijn geweest in De Anker, is tot ons groot verdriet overleden
- 22 Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen/overleden mijn/onze
- 23 Met droefheid moeten wij u mededelen dat, na een liefdevolle en zorgzame opvang in het Woon- en zorgcentrum De Bolder, door de HEERE van onze zijde is weggenomen
- 24 In vertrouwen op haar Heer en Heiland is op maandagmiddag 14 oktober 2030 rustig ingeslapen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
- 25 Op 20 augustus 1944 riep God ... tot leven. Vandaag, 14 oktober 2030 haalde Hij haar thuis. Wij geven haar uit handen en leggen haar neer in de aarde, in de handen van de levende God.

- 26 Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u te moeten berichten dat na een acht jaar durende ongelijke strijd, heden is overleden onze onvergetelijke
- 27 Te midden van haar kinderen is na een moedige strijd vredig ingeslapen
- 28 Bevrijdend voor haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze ontzettend lieve mama
- 29 Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van haar pijn verlost is onze lieve
- 30 Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die zij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen,
- 31 Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten meedelen dat wij na een moedig gedragen ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve vader en opa
- 32 Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en fantastische oma
- 33 Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behandelingen, is nu toch overleden
- 34 Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze
- 35 Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig is ... - omringd door haar dierbaren - heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen haar als vrouw, moeder en mens heel erg missen.
- 36 Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op 14 oktober 2030 is overleden
- 37 Dinsdagmorgen is vredig en kalm gestorven .... Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder lijden haar bespaard is gebleven. Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen aan de laatste weken.

- 38 Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden
- 39 Met verslagenheid delen wij u mede dat, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen mijn dierbare man
- 40 Geheel onverwachts is in zijn vertrouwde omgeving overleden onze lieve
- 41 Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde
- 42 Met grote verslagenheid delen wij u mede dat geheel onverwachts uit onze familiekring is weggenomen, na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en liefde, mijn man onze pappa en opa
- 43 Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren is juist in de mooiste tijd van zijn leven geheel onverwachts van ons weggenomen
- 44 Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat na een veelbewogen leven toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve
- 45 Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons aller
- 46 Geheel onverwachts is, in de kracht van zijn leven en nog vol van plannen, aan zijn laatste reis begonnen
- 47 Op zaterdag 14 oktober 2020 is midden uit het volle leven geheel onverwachts van ons heengegaan
- 48 Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze
- 49 Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat blijmoedig en altijd recht door zee. Niet te bevatten, dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, als een vogel uit zijn vlucht mee. Plotseling ben je er niet meer.
- 50 Helemaal stil en verdrietig laten wij u weten dat ... is overleden. Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

- 51 Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.
- 52 Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.
- 53 Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeien door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazing- wekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.
- 54 Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heeal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel.
- 55 Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik ... na bijna ... jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
- 56 De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn overlijden.
- 57 Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.
- 58 Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven want het heden lacht en de toekomst wacht.
- 59 Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.
- 60 Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.
- 61 Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan.

62 We came to this world crying  
with everybody around us smiling.  
We leave this world smiling  
with everybody around us crying.

63 De strijd is gestreden  
jouw pijn is voorbij.  
Ik probeerde te helpen  
maar stond er zo machteloos bij.  
Je vechtlust was enorm  
je werd alleen zo moe.  
Onze liefde is voor eeuwig  
in mijn hart neem ik je overal  
mee naar toe.

64 Vele fijne herinneringen  
verzachten onze smart  
voorgoed uit ons midden  
maar altijd in ons hart.

65 Je moeder blijft je moeder  
zo eigen en vertrouwd.  
Je wilt haar niet graag missen  
omdat je van haar houdt.  
Maar eens dan komt de dag  
dat je haar moet laten gaan.  
Je verstand zegt dat het goed is  
maar in je ogen blinkt een traan.

66 Opgewekt en zorgzaam,  
nooit klagend, altijd stil dragend.  
Moedig ging je door, steeds weer,  
tot op het laatste moment,  
je kon niet meer

67 If tears coult built a starway  
And memories a lane  
I'd walk right up to heaven  
And bring you home again.

68 Ik had het leven lief  
de mensen en de dieren  
de zeeën en rivieren  
de bergen en de dalen  
de warme zonnestrallen  
en valt het doek dan dicht  
nog even op het leven  
een laatste glas geheven  
ik had het leven lief

69 Als je ouder wordt en niet meer weet  
waar je bent. Als je mensen ziet maar  
ze niet echt meer herkent. Als je toch  
blijft strijden om bij ons te leven. Dan  
hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

70 Stil ben je van ons heengegaan,  
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.  
Geborgenheid en liefde heb je  
gegeven, Zo was je hele leven.  
Je was een schat voor ons allen,  
Je te moeten missen zal ons heel zwaar  
vallen.  
Denk niet het is maar om het even  
Dat je dit leven, leven mag  
Leef het leven door te leven  
Geniet het leven, iedere dag.

71 Denk niet het is maar om het even  
Dat je dit leven, leven mag  
Leef het leven door te leven  
Geniet het leven, iedere dag.

72 Strooi uit mijn as  
voor alle winden,  
dat wat mijn lichaam was  
de weg kan vinden  
naar alles wat het eens beminde,  
naar wolk en zee  
en zich daarmee verbinden

- 73 Als leven lijden wordt  
is sterven een gewin.
- 74 Sterven in vrede is:  
Met een gerust hart je ogen sluiten.
- 75 Als je geen dromen meer hebt  
en geen speelse gedachten,  
is je leven voorbij.
- 76 Hand in hand zijn wij gegaan  
tot aan de drempel.  
Moegestreden, maar omringd door  
onze liefde, ben je moedig en dapper  
van ons heengegaan.
- 77 Ze zijn ons maar geleend  
de mensen en de dingen.  
Wat blijft zijn de mooie herinneringen.
- 78 Ik zit en ik dacht  
Ik zit en ik wacht  
Nu ben ik het wachten moe  
En sluit met een glimlach  
mijn ogen toe.
- 79 Leef met de gedachte  
dat het begin geen einde is,  
maar het einde  
het begin van alles is.  
Michaela Esseveld-Bax
- 80 Moeder zijn is alles geven  
Zorg en lijden  
Liefde en Leven.  
Moeder zijn is alles derven  
Alles ... en tevreden sterven.
- 81 Hij hield van het leven  
Ondeugd was zijn/haar grootste deugd  
Zijn/haar levenslust eindeloos.
- 82 Je was een man van weinig woorden.  
Duidelijk herkenbaar voor degenen die  
bij je hoorden. Een man, vader, opa  
waarop je kon bouwen, met een woord  
waarop je kon vertrouwen. Achter je  
ligt een leven van werken en plicht en  
juist dát bepaalde in alles jouw gezicht.  
Zo bescheiden als je hebt geleefd zo  
bescheiden ben je ook gestorven.
- 83 Er is een vaste wet in ons leven  
Als de ene deur voor ons sluit,  
gaat een ander open.
- 84 Als ik dood ga, hoop ik  
dat jij erbij bent  
dat ik je aankijk  
dat jij naar mij kijkt  
dat ik je hand nog voelen kan.  
Dan zal ik rustig doodgaan  
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn  
Dan ben ik gelukkig.
- 85 Wij vermoeden dat het daar fijn is.  
En als wij ongelijk hebben dan weten  
wij zeker dat jij er voor zorgt dat het er  
fijn wordt.
- 86 Voorgoed uit ons midden maar niet  
uit ons hart.
- 87 Als tranen een trap kunnen bouwen  
en herinneringen een brug  
Dan klommen wij hoog naar de hemel  
en nemen wij je gewoon mee terug.
- 88 Ik heb een gezicht van het verleden  
en een gezicht van de toekomst.  
En elke keer als ik in de spiegel kijk  
schemert het gezicht van de toekomst.

- 89 Als ik geroepen word om te gaan  
laat mij dan nog even blijven staan.  
Om nog éénmaal te kijken en te  
luisteren naar wat ik zo intens heb  
liefgehad.
- 90 Ik denk aan je terug in stralende zon,  
hoe het was toen je alles nog kon.  
Een geest zo sterk als een beer,  
een lichaam uiteindelijk toch te teer.  
Een vrijheid niet te evenaren,  
een wilskracht niet te bedaren.  
een vechtlust niet te temmen.
- 91 Het laatste beetje is nu op,  
veel was er te verduren.  
Het kaarsje is nu opgebrand.  
Voor wie het aangaat is 't niet erg.  
Zij heeft zich moegestreden.
- 92 Achter de heuvels ligt een land  
waar alle mensen zingen.  
Je kan daar echter, naar men zegt,  
niet zomaar binnendringen.  
Men wordt er opgenomen in 't licht  
met liefdevolle handen,  
het is dan ook het zonnigste land  
van alle zonnige landen.
- 93 Zijn stoel is leeg  
Zijn stem is stil  
Wie hem heeft gekend  
weet wat dat zeggen wil
- 94 Nu moet ik verder zonder jou.  
Jouw stem zal ik nooit meer horen,  
nooit meer je arm om mij heen.  
Ik voel mij zo hopeloos alleen.  
De mooiste herinnering zal zijn  
ons leven samen ...dat  
was fijn.
- 95 Je hebt iemand nodig  
stil en oprecht  
die als het erop aankomt  
voor je bidt of voor je vecht.  
Pas als je iemand hebt  
die met je lacht en met je grient,  
dan pas kan je zeggen  
ik heb heb vriend.  
Toon Hermans
- 96 De bomen komen uit de grond  
en uit hun stam de twijgen  
en ied'reen vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen.  
We zien ze vallen op de grond  
en dan opnieuw weer groeien  
zo heeft de aarde ons geleerd  
dat àl wat sterft zal bloeien
- 97 Flink was je je hele leven,  
tot het einde moedig gebleven.  
Flink wil je dat ook wij zullen zijn  
maar het afscheid doet zo'n pijn.
- 98 Langzaam zie ik hen gaan  
die ik nog bij mij had,  
de bocht om van het pad.  
Wat gouddoorschenen stof  
dan wordt hen in het hof  
nog stiller dan voorheen.  
De liefsten, Eén voor één.
- 99 Stil ben je van ons heengegaan  
Je hebt altijd voor ons klaargestaan  
Geborgenheid en liefde heb je ons  
gegeven  
Zo was je hele leven  
Je was een schat voor ons allen  
Je te moeten missen zal ons heel zwaar  
vallen.



- |     |                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | „De HEERE is mijn Herder”                                                                                                                                            | 112 | Niemand weet wat het leven is<br>alleen dat het gegeven is<br>en dat van dit geheimenis<br>God het begin en het einde is.                                                                                                   |
| 101 | „Maar de HEERE zal uitkomst geven”                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 102 | „Hetzij dat wij leven,<br>hetzij dat wij sterven,<br>wij zijn des HEEREN”                                                                                            | 113 | Volkomen onverwachts is het water<br>gestopt met stromen en heeft het zijn<br>Zee van rust bereikt.                                                                                                                         |
| 103 | „Want gij zijt gestorven,<br>en uw leven is met Christus geborgen<br>in God.”                                                                                        | 114 | De morgen is reeds aangebroken,<br>maar het is nog nacht.                                                                                                                                                                   |
| 104 | „In het huis mijns Vaders zijn vele<br>woningen”                                                                                                                     | 115 | En toch telkens weer,<br>zullen wij je tegenkomen.<br>Zeg nooit het is voorbij,<br>slechts je lichaam is van ons genomen<br>Niet wat je was en ook niet wat je zei.                                                         |
| 105 | ‘k Beveel mijn geest in uwe handen;<br>Gij God der waarheid, Gij,<br>O Heere, verlost mij.<br>Psalm 31 vers 4                                                        | 116 | „Tot het laatst toe wilde ik leven<br>door een sterke wil hiertoe gedreven.<br>Zolang als ‘t maar kon bij jullie zijn<br>ondanks zoveel verdriet en pijn.<br>Maar nu alles is volbracht<br>zal ik rusten ... rusten zacht”  |
| 106 | Als ik, omringd door tegenspoed,<br>Bezwijken moet,<br>Schenkt Gij mij leven.<br>Psalm 138 vers 4                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 107 | Gelijk het gras is ons kortstondig leven,<br>gelijk een bloem, die op het veld<br>verheven, wel sierlijk pronkt, maar<br>kracht’loos is en teer.<br>Psalm 103 vers 8 | 117 | „Als blaren varen de levens voorbij<br>de dagen, de jaren<br>en wij ook wij ...”                                                                                                                                            |
| 108 | Misschien begint het leven aan het end<br>en ben je er pas,<br>als je er niet meer bent.                                                                             | 118 | ‘t Verlies was er al voor het einde,<br>de rouw voordat het afscheid kwam,<br>toen die onzekere verwarring,<br>bezit van haar gedachten nam.<br>Wij voelden mee met haar stil verdriet,<br>nu rouwen wij maar treuren niet. |
| 109 | “Thy will be done ...”                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 | „Papa, waarom?”                                                                                                                                                      | 119 | Een droom, die geen bedrog is.                                                                                                                                                                                              |
| 111 | Van het concert des levens<br>krijgt niemand een program.                                                                                                            | 120 | Toegewijd, altijd beschikbaar,<br>zo krachtig, voorgoed                                                                                                                                                                     |